

Vraag het aan Morya



Leg de vraag op tafel

“Wanneer je in de diepte van jezelf gaat en wanneer je diepzinnig leeft, wanneer je op een praktische manier naar het leven kijkt, kan je de zaken aanpassen en kan je studeren op een aantal moeilijkheden en kan je zien hoe anderen daarmee omgaan, hoe jij daar leert mee om te gaan.

Je kan heel veel leren van elkaar, daarom moet je soms dingen gewoon op tafel leggen als een vraag, waar iedereen eens over kan nadenken of waar iedereen zich over kan bezinnen en waar je herhaalde malen op kan terugkeren in de loop van de maanden die komen, zodat het tot een werkelijk inzicht komt en dat je van daaruit het gevoel kan hebben: ‘okay, het zit goed, we willen het werkelijk en we gaan vooruit.’”

A handwritten signature in dark blue ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
(uit hoofdstuk 14: ‘De groep en haar mogelijkheden’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 17

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


